



Parochie **SINT JANS ONTHOOFDING** Liempde

De kinderpagina

De verloren zoon

In iedere uitgave van de Ontmoeting nemen we een Bijbelverhaal over Jezus op en dat zetten we nu ook op deze website. Ook is een kleurplaat bijgevoegd die betrekking heeft op het verhaal. Kleur jij graag en hou je van een wedstrijdje? Zet dan je naam en adres op de kleurplaat en stop hem in de brievenbus bij de pastorie. Wie weet maak jij de mooiste kleurplaat en verdien jij de prijs. Doe mee....

‘Er was eens een rijke boer die 2 zonen had...’



Er was eens een rijke boer; hij had 2 zonen. Op een dag zei de jongste zoon: “Ik wil niet meer voor jou werken; ik wil ook niet meer bij jou blijven. Geef me geld; ik ga weg om plezier te maken.” De vader had hier verdriet over maar daar lette de zoon niet op. Met veel geld op zak trok hij naar de stad. Hij zocht er enkele vrienden om samen plezier te maken. Als je geld hebt kun je gemakkelijk zulke vrienden vinden.

Op een dag zag de zoon dat al zijn geld op was. Dat is niets dacht hij. Mijn vrienden zullen mij wel te eten geven. Dat viel echter zwaar tegen, die wilden ineens niets meer van hem weten. Er kwam hongersnood in het land en hij kon alleen nog maar werken als varkenshoeder bij een boer. Hij had veel honger en zou al blij geweest zijn met het voer wat de varkens kregen.

Toen begon hij te denken.

Thuis bij mijn vader krijgen de knechten zoveel te eten als ze maar wensen. Ik ga terug naar huis; ik zal tegen mijn vader zeggen dat ik spijt heb en verdien het niet zijn zoon te zijn. Ik zal vragen of ik zijn knecht mag zijn. Zo ging hij naar huis in zijn vuile en versleten kleren.

De kinderpagina

Zijn vader zag hem aankomen, hij liep hem tegemoet en nam hem in zijn armen. Ik heb spijt, zei de zoon, ik ben het niet waard jouw zoon te zijn. "Zwijg toch," zei de vader vriendelijk. Je bent altijd mijn zoon.



Je was verloren gelopen maar je bent weer bij mij terug. Hij riep zijn dienaren. "Breng mooie kleren en maak een groot feestmaal klaar. Mijn zoon is weer terug en dat moeten we vieren".

De oudste zoon was van het werk van het land gekomen en vroeg een

dienaar wat er aan de hand was. Je broer is terug gekomen vertelde deze. Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij liep weg maar zijn vader kwam hem achterna. Kom je niet feesten vroeg hij zijn zoon. Ik heb altijd hard voor je gewerkt en nooit heb je voor mij een feest gegeven. Nu komt mijn slechte broer terug en je geeft hem het beste dat er is. De vader had verdriet.

Al wat ik heb is toch ook van jou, sprak hij vriendelijk. Je was altijd bij mij en we waren toch samen gelukkig. Toch is het goed voor jouw broer een feest te geven; hij was verloren gelopen en is nu terug. Ik heb vaak gedacht dat hij dood was, maar hij leeft. We moeten blij zijn dat hij er weer is. ●



